



Hendrick Hartman (1563-1632)

Hartman, Hendrick, geb. Antwerpen (B) 1563, zeilde in 1599 met 7 schepen naar Afrika en Brazilië, vanwaar hij met rijken buit, behaald op de Spanjaarden, terugkeerde. In 1602 was hij kapitein op het schip 'De Leeuwin' en nam toen een werkzaam aandeel aan de overwinning op Frederik Spinola bij Grevelingen. Voor de daarbij betoonde dapperheid werd hij begiftigd met de gouden keten en werd zijn wapen o.a. versierd met de spreuk 'volhart altijt'. In 1603 heeft hij het zeeleven vaarwel gezegd en zich te Rotterdam gevestigd. Daar kocht hij dat jaar een huis, waarschijnlijk een herberg, genaamd: 'De koning van Navarre', welk huis hij in 1611 ruilde tegen de bekende herberg 'Het schild van Vranckrijck' op het Oude Hoofd. overl. 22 januari 1632, begr. Rotterdam 1 februari 1632, zoon van Anthonie Hartman en Soetkin.

Hij huwde 1^e Rotterdam (geref.) 11 februari 1604 (ondertr. ald 4 januari 1604) met Maertgen Claesdr. van Embden, wed. van Laurens Senten van Mereveldt.

Hij huwde 2^e Rotterdam (geref.) 5 augustus 1607 (ondertr. ald. 22 juni 1607, huw. voorw. juli 1607) met Barbara Verhulst, wed. van Isaac Dablin.

Hij huwde 3^e Rotterdam (geref.) 10 februari 1613 (huw. voorw. maart 1613) met Janneken Jacobsdr. van Coesfelt (Koetsfelt), wed. van Huijch Jacobs.

Hij huwde 4^e Rotterdam 4 mei 1626 (ondert. ald. 19 april 1626) (huw. voorw. december 1626) met Elisabeth van Offenburch (Ossenberch, Effeberch), jd. 1626, vermeld als waardin in 't Schildt van Franckrijck" in 1635.

Hij liet bij geen van bovengenoemde echtgenoten kinderen na.

Lit.:

- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 1, blz. 1032.
- Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel 8-1, blz. 236.
- *Een weinig bekende tak van het geslacht van Hogendorp*; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad, jrg. 11 (1885), blz. 196.
- W.J. Hoffman, *Hartman*; in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 49 (1931), kolom 282.

Afbeelding:

- Museum Rotterdam HMR 10512-A